

LITERATUUR

- K.W.L. Bezemer, *Verdreven doch niet verslagen*, 1967.
Bezemer, *Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog*, twee delen, 1987.
- J.C. Bijkerk, *Vaarwel tot betere tijden*, 1977.
Bijkerk, *De laatste landvoogd*, 1982.
- Commissie van Onderzoek Gedragingen Marine-personeel in Azië en Australië, *Overzicht betreffende het uitwijken van schepen en vliegtuigen en het evacueren van Marine-personeel uit Nederlands-Indië in februari/maart 1942*.
- G.J. Hagers, *De KNILM vloog door*, 1972.
- H. Hooftman, *Van Glenn Martins tot Mustangs*, 1967.
- L. de Jong, *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog*, delen 9 en 11c.
- B. van Kaam, *En ik was gelukkig. Herinneringen van dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot*, 1972.
- Ministerie van Oorlog (hoofdkwartier Generale Staf, sectie krijgsgeschiedenis), *Nederlands-Indië contra Japan*, deel 4, 1956. Bewerkt door KNIL-kolonel b.d. L. Schotborgh.
- J.J. Nortier, *Acties in de Archipel*, 1985.
Parlementaire Enquête Commissie Regeringsbeleid 1940-1945, delen 8 a/b, e1 en e2.
- J.D. Potter, *Yamamoto*, 1967.
- T. Schilling, *Spoor, onze generaal*, 1958.
- O.G. Ward, *De Militaire Luchtvaart van het KNIL in de jaren 1942-1945*, 1985.
- R.P.P. Westerling, *De Eenling*, 1982.
- R. Wittert, *Het vergeten squadron*, 1976.
- S. van der Zee, *Voor Führer, volk en vaderland*, 1985.
- H.L. Zwitzer, 'Documenten betreffende de Eerste Politieele Actie', *Bijdragen van de Sectie Militaire Geschiedenis*, 1983.